

Trots allt

DEL 3

FILIPPERBREVET 2:1-11

Förslag på moment till er andakt:

- Läs bibeltexten
- fri reflektion kring texten
- läs/begrunda sammanfattning av söndagens predikan.
- besvara/samtala kring reflektionsfrågorna.

SAMMANFATTNING PREDIKAN 24/11

Församlingen i Filippi har flera bekymmer som ligger utanför deras egen kontroll, men de har också bekymmer som ligger innanför deras kontroll. En sådan sak är den oenighet och splittring som blivit förstärkt genom den stress och press som församlingen fått möta och uppleva. Roten till problemet tycks dock vara andra saker – som Paulus adresserar i den här texten. De är självupptagna, stolta, självhävdande och drivs av sin egen prestige, att nå sin egen framgång och att se till sitt eget bästa.

Paulus vill utmana församlingen att se på inkarnationen – när Gud blev människa, skaparen steg ner för att tjäna det skapade, Herre över världen blev slav under världen. Han gav upp sin rätt, sin privilegium och sin prestige genom ödmjukhet och det ledde sedan till att hans ära blev större. Vägen till ära går således genom att älska och tjäna – och längs med den vägen – kärlekens och ödmjukhetens väg – finner man också enighet.

Reflektionsfrågor:

1. Är det några av uppmaningarna i inledningen av kapitel 2 som talar extra mycket till dig? Varför?
2. Hur kan ödmjukhet bli en större verklighet för oss i konfliktsituationer eller osämja?
3. Om du jämför attityden hos Jesus i vårt avsnitt med attityden hos dagens världsledare, eller politiker vilka skillnader ser du då?