

Trots allt

DEL 4

FILIPPERBREVET 2:12-18 (+1:27)

Förslag på moment till er andakt:

- Läs bibeltexten
- fri reflektion kring texten
- läs/begrunnda sammanfattning av söndagens predikan.
- besvara/samtala kring reflektionsfrågorna.

SAMMANFATTNING PREDIKAN 15/12

Att arbeta på sin frälsning innebär att bygga ovanpå frälsningen som en redan fastlagd grund. Det vi gör, gör vi inte för att bli frälsta utan utifrån förutsättningen att vi redan är det. Det är i respons på Kristi verk vi ska arbeta. Detta arbete/bygge/respons sker naturligt och nästan automatiskt – livshuset vi bygger avgörs av grunden vi bygger på. Frälsningsgrunden fortsätter att verka i oss, både vilja och gärning – för att leda fram till några specifika egenskaper i våra liv som är ett kvitto på att vi byggt på rätt grund. Det är sådant som strävar mot enhet och ödmjukhet, nåd och öppenhet, rena motiv och god karaktär, kärlek och omsorg; inte för att först och främst behaga Gud, utan för att vi genom dessa egenskaper ska lysa som stjärnor för världen och hjälpa människors navigering fram till Kristus och frälsningen.

Sedan finns det naturligtvis andra grunder som vi alla i alla fall delvis också bygger på och som därför på samma sett ge upphov till annan typ av respons som inte är lika uppbygglig. Grundade i religiösitet eller moralism riskerar vi att forma liv med präktighet och fariséism. Grundade i Kariärism och egen framgång formas liv med nonchalans och omsorgslöshet. Strävan efter makt leder till ohörsamhet och efter rikedom till egoism. Idéen om att världen ska vara helt rättvis formar liv fyllda med besvikelser, begäret efter bekräftelser från andra formar vår bitterhet och grundade i jämförelsen med andra skapas en dålig självbild.

Det finns endast en grund som bär våra liv genom allt och i alla omständigheter. Endast ett hopp där glädjen kan bestå allt. Och den grunden är Kristus. Bygg ditt liv på den.

Reflektionsfrågor:

1. Vilka olika grunder bygger jag mitt liv på?
2. Hur påverkar det mig? Vilken respons av de grunder jag bygger på, kan jag se i mitt liv?
3. Vad skulle det innebära att bygga mer tydligt och koncentrerat på den fasta och stabila grund som är Kristus?