

Vecka

43-44

HORDA FRIKYRKA

Hemgrupper

UPPÅT INNÅT UTÅT

Vi vill med våra hemgrupper rikta fokus i tre olika riktningar.

Uppåt – mot Gud i bön och till hans ord i bibeln.

Innåt – i nära gemenskap med varandra. Dela livet; glädje och sorg, skratt och gråt.

Utåt – för att finnas för fler än oss själva.

Vi har tisdagsbön varannan vecka och hemgrupp varannan vecka. Under två tisdagar varje termin finns även tillfälle för fördjupning i KVÄLLSAKADEMIN.

När vi möts i hemgrupper så är det viktigt att gemenskapen är öppen och äkta. Att det är högt i tak och där vi välkomnar att vi tycker olika och lever olika liv. En trygg plats där vi får mötas för att stötta och dela livets med- och motgångar med varandra.

BÖRJA GÄRNA HÄR; Gå en runda och berätta om veckan. Något bra och något mindre bra.

VECKANS RIKTNING: *Uppåt;*

Predikotemat I Horda frikyrka just nu är hämtat ifrån Amos bok. Det handlar om rättvisa och rättfärdighet. Guds folks fellutning, självcentrering och högmod har lett till ett samhälle i Israel på 750-talet f.kr. med enorma samhällsklyftor. Medan de rika dricker sitt söta vin liggandes på sina lyxiga divaner får de fattiga det allt svårare. De blir utnyttjade, nertrampade, och ignorerade.

En stor del av deras ovilja till förändring, baseras på en otillräcklig Guds bild

Bibeltext; Amos 5:21-26

Hur påverkar vår bild av vem Gud är, oss och våra beslut idag?

Pastorns reflektion

Då som nu hamnar vi lätt i en religiositet med två ansikten, där vi å ena sidan tillber Gud i kyrkan, men något annat resten av veckan. Amos beskriver en Gud som inte är intresserad av våra yttre handlingar om det inte finns en inre oppriktighet. För Gud har det i alla tider, såväl i gamla som i nya testamentets tid varit viktigt att både Älska Gud och älska din nästa. De är oskiljaktiga. Man kan inte älska Gud utan att också älska medmänniskor. Folket i Israel på Amos tid hade glömt bort detta. Låt oss inte göra samma misstag!

Bön: Be gärna för det ni pratat om idag. Om bibeltemat och om det ni delat med varandra under kvällen. Är du med i bönekedjan (en sms-grupp) finns även där ämnen ni kan ta upp att be för. Vill du vara med i bönekedjan och få sms så säg till André

INFORMATION

Vad hade ni i er hemgrupp velat att det undervisas om på nästa termins KVÄLLSAKADEMI?

Ser ni något behov kring fördjupning och till vad?

Vi har tidigare exempelvis undervisat kring att läsa och förstå Bibeln, kring ondskans problem och Guds existens samt nu i höstas kring att "bygga kyrka ungt".

Skicka mejl eller sms till André kring era förslag!